

Kalle till Gunnar: Du slingrar dig!

GÖTEBORG. - Du, som aldrig jobbat ett fullt pass i hamnen utan alltid slingrat dig undan med fackligt, älgjakt eller fiske, förstär inte arbetarna!

Denna gruvliga salva avlossade göteborgaren och gamle vpk-riksdagsmannen Kalle Hallgren mot apk:aren och förbundsordföranden Gunnar Norberg.

Sedan omvaldes Norberg - med bara 27 av de 65 ombudens stöd!

Den smått parodiska hamnarbetarkongressen avslutades på söndagen med ett ordförandeval som saknar motsvarighet i svensk föreningshistoria.

Hamn valde en ordförande som bara ett fåtal medlemmar egentligen vill ha!

Det skedde efter en slutet omröstning, trots att Gunnar Norberg var ende kandidaten - han var den ende som kunde tänka sig bo i Örnsköldsvik, där förbundskontoret ligger.

Och valet blev giltigt bara genom att två av Norbergs hårdaste motståndare avstod från att rösta - de ville rädda kongressen från att sluta i totalt kaos.

Tack vare att kongressen först beslutade om förbundskontorets placering var ordförandevalet avgjorde i förhand.

Om kongressen - vilket alla först trodde - beslutat flytta till Stockholm hade lokalombudsmanen Len-nart Johansson kandiderat till ordförande och med stor säkerhet blivit vald.

Efter många förvirrade omröstningar kom kontoret att stanna i Örnsköldsvik och Johansson hoppade av.

Gunnar Norberg, mannen som bildade förbundet 1972 i protest mot Transports storavdelningar, blev överkörd i fråga efter fråga av förbundets stora avdelningar och får stanna som ordförande på nåder.

Detta är hans otacksamma läge:

- Han har i bästa fall stöd i förbundets norrlandshamnar. Men där finns bara en femtedel av medlemskåren. Och även där är man på sina håll missnöjd med hans personliga insatser.



Kalle Hallgren på krigsstigen

- Han sätts att leda ett förbund som är djupt sliptratt - geografiskt, politiskt och fackligt.
- Han har blivit nedröstad på praktiskt taget alla punkter under den sällsamma kongressen.
- Makten i förbundet ligger mer än tidigare hos de enskilda avdelningarna.
- Han har stöd av i bästa fall två av de övriga tio styrelseledamöterna.

Eller som ett av ombuden från den starka göteborgs-avdelningen påpekade:

- Han får väl sitta där uppe i Örnsköldsvik och kura, vi ska driva den fackliga politiken ute i avdelningarna.



Gunnars undanflykter?